

UIT DE PASTORIE – week 10 2025

Wat achter ons ligt

Zondag was ik zelf twee keer elders. In de morgendienst in Hei- en Boeicop was de acute inzet van EHBO'ers nodig. Wat een zegen dat er gemeenteleden en kosters zijn die in zulke gevallen verantwoord weten te handelen. Want ook in de kerk zijn we kwetsbaar. Nergens zijn we veilig – behalve in Christus Die ons in die kerk zondag aan zondag verkondigd wordt. Veilig in Zijn doorboorde handen, veilig in Zijn verzoenend en heiligend bloed. Juist in de lijdenszondag wordt ons dat in al zijn rijkdom verkondigd. Zoekt u het bij Hem, bij Hem alleen?

Wat voor ons ligt

De afgelopen weken deden we in de prediking verschillende plaatsen aan waar de Heere Jezus tijdens Zijn rondwandeling gewoond of gewerkt heeft. Nu de lijdens tijd is begonnen, zoeken we Bethanië op. Het is de stad van Maria, Martha en Lazarus. Het is ook de stad waar Hij, volgens Markus 14:1-11, gezalfd wordt door een vrouw. Deze geschiedenis is op zichzelf al een indrukwekkend voorbeeld van de liefde die de Heiland waard is. Maar de omlijsting van het verhaal door de plannen van de Joden én het besluit van Judas om Jezus te verraden, geven een heel schrijnende tegenstelling. Het is op dat moment voor iedereen nog verborgen, behalve voor Jezus Zelf. Hij brengt deze zalving in verband met Zijn aanstaande begrafenis. Deze geschiedenis hopen we zondagmorgen te lezen om er het Woord van God uit verkondigd te krijgen.

Zondagavond hoopt ds. Van Mourik als dienaar van dat Woord in ons midden te zijn, terwijl ik zelf in de Veenendaalse Julianakerk verwacht word.

Daarna breekt op 12 maart de Biddag aan. 's Middags hoop ik de dienst te leiden die vooral op de kinderen van de gemeente gericht is. Aan de hand van Handelingen 12 staan we stil bij het gebed van de gemeente voor de gevangengenomen Petrus. Het sluit mooi aan bij ons jaarthema 'Samen bidden!' Wat het Schriftgedeelte voor de avonddienst is, weet ik nu nog niet. In ieder geval is het goed en nodig om als gemeente zichtbaar samen te komen voor het gebed. De wereld is lange tijd niet zo instabiel geweest als nu. Met mensen vallen we om, blijkt wel weer. Vandaar dat de discipelen tegen Jezus zeiden: tot Wie zullen we anders heengaan?! Laat de nood ons en heel de wereld aan de voeten van Christus brengen!

Bid u mee om gezegende diensten die tot eer van God zijn, tot opbouw van de gemeente en tot ons persoonlijk heil?

Ten slotte

Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet uit de pastorie aan u en jullie allen.

Uw A.J.M.