

Leerdienst 'U zult niet echtbreken – zondag 41 (1) - Elburg, 16 maart 2025

Schriftlezing: Mattheüs 19:1-12

Zondag 41, vraag 108: *Wat leert ons het zevende gebod?*

Antwoord: Dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is en dat wij daarom, door er een hartgrondige afkeer van te hebben, eerbaar en ingetogen leven, hetzij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten.

Vraag 109: *Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en soortgelijke schandelijkheden?*

Antwoord: Omdat ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil Hij dat wij die allebei zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden.

Kernpunten bij de preek

- Bij het 7^e gebod vragen wij al snel naar de uitzonderingen.
- Maar Jezus niet: Hij geeft eerst het positieve onderwijs over het huwelijk! We moeten het huwelijk niet als probleem benaderen maar als gave!
- Waarom stelde God het huwelijk in: om in de exclusieve relatie van liefde en trouw tussen man en vrouw Zijn beeld en Zijn relatie met ons te weerspiegelen. Het huwelijk is het beste voorbeeld van die relatie! Daarnaast is het huwelijk ook gegeven met het oog op de voortplanting van het menselijk geslacht. En om ons te beschermen tegen ontrouw en instabiliteit.
- Verschil tussen huwelijk en samenwonen = verbond of contract.
- Huwelijk is vooral een kwestie van *trouw* (*trouwdag, trouwring, trouwjurk*).
- Het 7^e gebod verbiedt alle vormen van ontrouw, het aangaan van liefdes- en seksuele relaties met derden (overspel).
- Overspel is bijbelse reden (geen gebod) tot echtscheiding waardoor een ander huwelijk mogelijk wordt. In andere gevallen wijst Jezus de weg tot terugkeer en verzoening.
- Onze huidige problematiek van echtscheiding is in de Bijbel (en de catechismus) min of meer onbekend: ontwrichte huwelijken door misbruik, psychiatrische stoornissen, het geen gevoel meer hebben voor elkaar. Wat is er veranderd:
 - Een romantisering van het huwelijk en de liefde; wij laten (het aangaan en voortbestaan van) relaties veel meer van het gevoel afhangen. In de Bijbel is liefde allereerst een gewetenszaak en op grond daarvan een gevoel.
 - De emancipatie heeft Bijbelse noties laten uitslijten, zoals het hoofd-zijn van de man en de 'onderdanigheid' van de vrouw en vooral het zijn van een eenheid waarin de een niet zonder de ander kan.
 - Toename van psychische en psychiatrische factoren die veel van een huwelijk kunnen vragen.
- Welke richting wijst de Heere ons in deze tijd:
 - Weet met wie je trouwt, wees open en eerlijk naar jezelf en naar elkaar in je verwachtingen, je aarzelingen en je teleurstellingen;
 - Trouwen = verantwoordelijkheid op je nemen. Dat is ook de bereidheid tot het offer en het samen kruis dragen.
 - Wees je bewust van de realiteit van de zonde bij jezelf en bij de ander. Neem in je huwelijk tijd voor persoonlijke en gezamenlijke schuldbelijdenis. Je moet niet één keer op het knielbankje knielen, maar dagelijks! Ook als je huwelijk in een crisis belandt. Dat is de weg naar herstel.

- Trouwen in de kerk betekent: je huwelijk heeft met de gemeente te maken, met het Koninkrijk van God. Een huwelijks crisis is ook altijd een geestelijke crisis. Zoek de kerk niet alleen op als je er wilt trouwen, maar ook als je ja-woord in gevaar is.
- De Heere Zelf is bron en norm van ons leven en ons relaties. Zoals Hij en wij in het verbond met elkaar omgaan, zo doen we dat ook in ons huwelijk. Dat blijft niet ongezegend.

Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)

1. Heb je voorbeelden van goede huwelijken? Wat maakt die huwelijken goed?
2. Hoe kunnen we voorkomen dat we op het gebied van huwelijk en relaties wereldgelijkvormig worden?
3. Als je (eventueel samen) in deze dienst pijn, ongemak of schuld voelde: wacht niet met het zoeken van pastorale hulp.