

Uit de pastorie – week 7 2025

Wat achter ons ligt

Zondagmorgen werd een kind gedoopt. Naast het rijke onderwijs van het doopformulier werden we in de prediking bepaald bij Jezus' verblijf in Samaria (Joh.4). Het gesprek met een vrouw bij de Jacobsbron loopt uit op een levensveranderende ontdekking. De vrouw wordt immers ontdekt aan zichzelf én aan Christus! In de ontmoeting met Hem komen de onderste stenen boven. Hij kent ons immers door en door? Dat is juist een reden om Hem ook alles te belijden, en niets achter de kiezen te houden. Toch zitten bij ons vaak nog stukken van ons levensverhaal achter gesloten deurtjes. Ook binnen de gemeente delen we vaak niet alles met elkaar, zelfs niet in vertrouwelijke gesprekken. Is het schaamte, angst voor afwijzing? Is het omdat we het probleem zelf nog steeds proberen op te lossen? Is het omdat we bij elkaar niet durven doorvragen, maar vaak in algemeenheden blijven steken zoals 'strijd' en 'zonde'? Het levende water ging bij deze vrouw pas echt stromen toen ze haar laatste geheimen aan Christus moest prijsgeven en in Hem een Heiland vond! Hij is een Heiland Die ons niet alleen verlost van de schuld van de zonde maar ook uit de macht van de zonde. En dat gebeurt allemaal in dat verachte Samaria waar een vrome Jood liever niet kwam. Intussen komen er in Samaria massaal mensen tot geloof, meer dan in Judea...!

Wat voor ons ligt

Komende zondagmorgen hoop ik de dienst in De Voord te leiden. Ds. Post van 't Harde is dan in de Oosterkerk. De avonddienst staat in het teken van het 6^e gebod over doodslag. Ik hoop de preek te houden die ik voor 26 januari voorbereidde. Van die dienst moest ik op het laatste moment door ziekte afzien. Intussen is in die drie weken het doodslaan wereldwijd hardnekkig doorgegaan: een meisje in Nieuwegein, een schutter op een school in Zweden, geweld en oorlog in Congo, Oekraïne, Gaza. Of ging het dichterbij huis ook door: in haat en nijd, in verwensingen en schelden, in het afbreken of benadelen van onze naaste? Dat alles houdt de Heere ook voor doodslag, belijden we met de catechismus. Wie kan zeggen dat hij zich nooit schuldig maakte aan dit gebod? We bidden om een dienst waarin de Heilige Geest bekerend, vernieuwend en vertroostend in ons zal werken.

Ten slotte

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet uit de pastorie aan u en jullie allemaal.

Uw A.J.M.