

Leerdienst 'U zult niet doodslaan' – zondag 40 - Elburg, 26 januari 2025

Schriftlezingen: Genesis 4:1-8 en Romeinen 12:1-2 en 9-21

Zondag 40, vraag 105: *Wat eist God in het zesde gebod?*

Antwoord: Dat ik mijn naaste, niet in gedachten, met woorden of welk gebaar dan ook, en nog veel minder met daden, zelf of door middel van anderen in zijn eer aantast, haat, kwets of dood; maar dat ik alle wraakgevoelens laat varen, ook mijzelf geen kwaad aandoe of mij moedwillig in gevaar begeef. De overheid draagt dan ook het zwaard om doodslag te verhinderen.

Vraag 106: *Maar dit gebod lijkt toch alleen over doodslag te gaan?*

Antwoord: Door doodslag te verbieden, leert God ons ook dat Hij de wortel van de doodslag, zoals jaloezie, haat, toorn en wraakzucht, verafschuwt en dit alles als doodslag beschouwt.

Vraag 107: *Maar is het dan genoeg als wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden?*

Antwoord: Nee, want door jaloezie, haat en toorn te verbieden, gebiedt God ons juist onze naaste lief te hebben als onszelf en in geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid met hem om te gaan, zoveel mogelijk tegen te gaan wat mijn naaste schade toebrengt en ook goed te doen aan onze vijanden.

Kernpunten bij de preek

- Er is een enorme toename van agressie en geweld in onze samenleving. Hoe komt dat toch? Heeft dat met ons 'ik' te maken?
- Het 6^e gebod lijkt compleet zinloos te zijn. Bovendien: wij maken ons daar toch niet schuldig aan?! Wat is eigenlijk nog de zin van dit gebod?
- In het 6^e gebod openbaart de HEERE Zich als de God van het leven, tegenover de destructieve, duivelse krachten die leiden tot vernietiging van onze naaste of van onszelf.
- Dat destructieve begint heel diep in ons eigen hart: zie het voorbeeld van Kaïn. Een simpele haatgedachte kan zomaar tot een moord leiden.
- Door bekering leert de Heilige Geest ons echter om ons niet te laten leiden door ons instinct maar door ons geweten. De Heilige Geest opent ons geweten én geeft ons een zacht hart ('vriendelijkheid, barmhartigheid, vrede, liefde' etc.). Dit nieuwe leven doorbreekt de negatieve spiraal van geweld.
- Het geheim: als je je *ego* aan Jezus kwijtraakt (zie zondag 1!), kan onrecht, schelden, pesten en geweld je in zekere zin veel minder raken. Als je je *ego* aan Jezus kwijtraakt hoef je niet meer zo krampachtig voor jezelf op te komen. Als je van God bent, hoef je zelf geen god meer te zijn.
- Of is dit te soft? Wil God dat je alles maar slikt? Nee:
 - Ga als geestelijk volwassenen het gesprek aan met degene met wie je een conflict hebt of die je iets aandeed. Ga even volwassen het gesprek aan als een ander je ergens op aanspreekt. Het gesprek uit de weg gaan, is het kwaad in stand houden!
 - God geeft ons een overheid, een rechtsstaat. Als je er samen niet uitkomt, kan een rechter een onpartijdig oordeel geven.

Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)

1. Over wie heb jij negatieve gedachten/gevoelens? Wat gebeurt er als daar niks aan doet? En wat als je daar wél wat mee gaan doen?
2. Waarom hebben wij de Heilige Geest van de Heere Jezus nodig als we in overeenstemming met Romeinen 12 en het 6e gebod willen leven? Bid je deze week om de Heilige Geest in je hart?