

Leeskring

Net voor corona was het idee ontstaan om met een groep geïnteresseerde gemeenteleden een actueel theologisch boek(je) te lezen. Want in de gemeente zijn er best heel wat mensen die van een stevig boek houden en daar weleens met elkaar over in gesprek zouden willen gaan. Corona gooide roet in het eten, maar het plan bleef onaangetast. Deze zomer kwam het tot leven in de leeskring rond het boek 'Oproep tot ommekeer' van dr. W. Dekker. Meer dan 30 lezers uit Oost en West kwamen 4 keer samen om zich te bezinnen op het oer-bijbelse thema van bekering. Hoe spreekt de Bijbel over bekering, hoe is er in de geschiedenis van de kerk (en ons eigen leven) over gesproken, en hoe kun je het in de 21^e eeuw verantwoord over bekering hebben, zowel in de verkondiging aan de gemeente als in het gesprek met de seculiere wereld? Tegelijk was het een onderwerp wat ons ook heel persoonlijk en existentieel raakte. We voelden bij elkaar aan wat het betekent als je vastloopt in een bekeringstheologie waarin het heil van Christus onbereikbaar voor je wordt, waarin je in een lijdelijke positie terechtkomt of waarin je heel veel moet hebben ervaren. We stelden ook eerlijk vast dat zulke ervaringen ons tot een soort koudwatervrees hebben gebracht om het in de kerk over bekering te blijven hebben. Zo is dat bijvoorbeeld ook gegaan met een oer-bijbelse notie als de verkiezing. Maar dat heeft misschien wel geleid tot heel veel oppervlakkigheid en vanzelfsprekendheid in prediking en geloof. Ook laten we daardoor heel veel actuele en concrete thema's liggen, zoals de omgang met de schepping en met onze naaste. Terwijl onze tijd doortrokken is van een zondig ego-denken en het ook vandaag hoog tijd is dat een mens verlost wordt van zichzelf, zich bekeert tot de levende God en daarmee vrij wordt. Wat was het verrijkend om zo diepgaand met elkaar door te praten! Of we dit volgend jaar nog eens moeten doen, was daarom geen vraag meer. Bij gezondheid hopen we volgend jaar in de zomer weer een leeskring te starten.

Wat voor ons ligt

Komende zondag zal de heilige Doop bediend worden. Een rijk en veelzeggend sacrament dat we dagelijks op ons voorhoofd bij ons dragen. Daarmee is het een sacrament dat ons elke dag verkondigt wie de Heere is, wat Hij ons belooft en wat Hij van ons vraagt. Een van de dingen waar ons formulier zo'n mooie uitleg aan geeft, is wat het betekent om in de Naam van de Vader gedoopt te zijn. Daarin wordt verwezen naar de weektekst van vorige week, Romeinen 8:28: 'En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn'. Ik zou heel graag over deze tekst willen preken in de doopdienst, hoe gevoelig het onderwerp ook is. Het is zo'n ontzettend belangrijke geloofs- en levensles die de Heilige Geest ons hier meegeeft, dat we er schade door oplopen als we deze les laten liggen.

In de avonddienst gaat br. Scherphof voor, terwijl ik zelf in Hoevelaken hoop te zijn. We wensen elkaar gezegende diensten toe.

Ten slotte

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen.

Uw A.J.M.