

### **Zondag 35**

**Vraag 96:** *Wat eist Godin het tweede gebod?*

**Antwoord:** Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft.

**Vraag 97:** *Mag men dan in het geheel geen beelden maken?*

**Antwoord:** God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al mogen de schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeltenis te maken en te bezitten om die te vereren of om Hem daardoor te dienen.

**Vraag 98:** *Maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden?*

**Antwoord:** Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, Die Zijn christenen niet door stomme (sprakeloze) beelden, maar door de levende verkondiging van Zijn Woord onderwezen wil hebben.

### **Kernpunten bij de preek: 'Dien de HEERE met blijdschap!'**

- Het verschil tussen het eerste en tweede gebod: *wie* dien je (1) en *hoe* (2)?
- Dat dit tweede gebod nodig is, blijkt bijv. uit de geschiedenis van Micha: een privégodsdienst waar hij zelf tevreden mee is en die heel gelovig lijkt.
- Welke dingen vallen aan deze geschiedenis op:
  - Is Micha's geloof en kapel compleet, of ontbreekt er iets?
  - Hoe vaak heeft Micha gebeden hoe de Heere het vond?
- Typerend is vers 6: het is de tijdgeest om te doen waar je jezelf fijn bij voelt.
- Waarom zou je, net als Micha, op je eigen manier willen geloven:
  - Het is makkelijker
  - Het is begrijpelijker
  - Uiteindelijk hoef je er geen grote offers (zelfverloochening) voor te brengen
  - God moet er voor jou zijn – toch niet andersom?
- Consequentie: je brengt op jezelf en je nageslacht niet de vrede van God maar Zijn toorn. Ook komt zo nooit tot een opwekking. De betekenis van 'de misdaad bezoeken tot in het 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> geslacht'.
- De keerzijde van het gebod: God dienen naar Zijn Woord wordt gezegend. Het vraagt een voortdurend luisteren naar Zijn Woord. Hoe meer gezag het Woord in ons leven heeft, hoe meer we door bekering en geloof groeien (opwekking) tot Zijn eer. Met een lange nawerking in ons nageslacht.

### **Om verder over na te denken**

1. Misschien heb je altijd gedacht dat je ook tegen het tweede gebod niet zondigt. Maar hoe vatbaar ben je voor zonde tegen dit gebod? Op welke manier maak je je hieraan misschien toch schuldig?
2. In de catechismus valt op hoe centraal de betekenis van de Bijbel is. Overdenk de stelling: 'Hoe minder de Bijbel in mijn leven opengaat, hoe meer ik voor mijzelf leef en niet voor de Heere'.
3. In de preek ging het een paar keer over een opwekking. Elke opwekking verloopt weer iets anders, maar wat zijn vaste kenmerken van het werk van de Heilige Geest bij elke opwekking? Hoe zou Hij dan een opwekking onder ons kunnen geven?