

Zondag 34(b)

Vraag 94: *Wat gebiedt God in het eerste gebod?*

Antwoord: Dat ik, zo lief mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen mij en ontvlucht, en de enige, ware God op de rechte wijze leer kennen, alleen op Hem vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld aan Hem alleen onderwerp, van Hem alleen alle goeds verwacht en Hem met mijn gehele hart liefheb, vrees en eer. En wel zo dat ik eerder alle schepselen prijsgeef en loslaat dan dat ik in het minste of geringste Zijn wil overtreed.

Vraag 95: *Wat is afgoderij?*

Antwoord: Afgoderij is in plaats van de enige ware God Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders bedenken of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt.

Kernpunten bij de preek: 'De HEERE is God!'

- Op het eerste gezicht is het eerste gebod logisch maar ook overbodig; het kan zelfs als een motie van wantrouwen overkomen (vergelijk een trouwdienst).
- Maar aan Israël (o.a. in Elia's dagen) kun je zien hoe snel Gods volk tot afgoderij vervalt. Let wel: geen *afscheid* van God, maar wel een *mengvorm* van geloven.
- Waarom vervallen wij zo snel in afgoderij: de mens is ten diepste een onzeker en een verlangend wezen. Het is makkelijker om je te richten op wat zichtbaar is dan op wat/Wie onzichtbaar is.
- De Baäldienst bloeide in Israël o.a. door de invloed van Izebel – waarom trouwde Achab eigenlijk met haar? Israël kreeg daardoor het verkeerde voorbeeld – welk voorbeeld krijgen onze kinderen/jongeren van ons?
- De keerzijde van zo'n mengvorm van geloven is dat we de rijkdom van het leven met de Heere niet kennen. Een verflauwd geloofs- en gebedsleven kan erop wijzen dat je zelf ook in zo'n mengvorm gevangen zit!
- Er breekt op de Karmel een keuzemoment aan. Soms (of vaak!) komen we in situaties waarin we voelen dat het op die keuze aankomt: beproevingen, verleidingen. Soms zet de Heere je gewoon (en genadig) klem! Bijvoorbeeld met de vraag of jij bij de volgende groep belijdeniscatechisanten zit.
- Maar het volk hinkt op twee gedachten. Het zit in een en-en houding. Terwijl God vraagt naar het of-of. God vraagt om radicaliteit. Maar voor ons betekent kiezen vóór de één tegelijk ook kiezen tégen de ander; we houden zo graag alles te vriend.
- Het volk zwijgt, het is dood-stil... Weten ze het antwoord niet? God gééft antwoord, zegt het antwoord voor door het vuur uit de hemel. Gods doorslaggevende antwoord is te zien op de berg...op die heuvel daarginds... Daar laat de Heere zien wat Hij waard is. De enige ware God is de Vader van onze Heere Jezus Christus. En Hij is de enige Zaligmaker, een Koning Die het zaligst lot ver boven alle goden kan schenken! Het eerste gebod vraagt uiteindelijk om te knielen voor de Heere Jezus.
- En dán: dan gaat een rijk leven open. De catechismus pakt het eerste gebod positief op. Let op de werkwoorden in antwoord 94. Werkwoorden die bij een relatie horen. Bij groeien in de relatie. Bij het toegroeien naar Gods toekomst waarin Hij alles in allen zal zijn en waar we het eerste gebod niet meer kunnen overtreden!
- 'God and God alone' (Henk Binnendijk) – en 'Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U, o God' (Augustinus).

Om verder over na te denken

1. Staat in uw/jouw leven iets in de weg om de Heere radicaal lief te hebben en te dienen? Hoe komt dat?
2. Wat heb je nodig om in het rijke leven met de Heere (zoals antwoord 94 beschrijft) te kunnen volharden en groeien?
3. De Heere zet ons soms op een kruispunt om ons tot een besliste keuze te brengen. Op welk kruispunt sta jij mogelijk op dit moment? Vind je het moeilijk om die geestelijke keuze (vertrouwen, liefhebben, gehoorzamen, dienen) te maken? Hoe weet je wat de beste keuze is?